

Lesbrief

Max Velthuijs

Mijn mooiste voorleesboek van

Kikker



LEOPOLD



Leopold

Doelgroep: kleuters

Lesbrief *Mijn mooiste voorleesboek van Kikker* - Max Velthuijs
Thema: dieren, vriendjes, gevoelens
Doelgroep: kleuters

Introductie

- Vertel dat jullie een lekker dik voorleesboek over Kikker gaan lezen. Laat de voorkant van het boek zien. Er zijn vast kleuters die Kikker al kennen. Laat ze daar kort iets over vertellen.
- Vertel over de wereld van Kikker. Kikker woont in een huisje bij de rivier. Daar is hij heel gelukkig. Hij draagt altijd zijn rood-witte zwembroek. Hij kan nog niet lezen, maar tekent, zwemt en springt heel hoog. Samen met zijn vriendjes beleeft hij veel avonturen.
- Laat de vriendjes van Kikker zien. Projecteer ze bijvoorbeeld op het digibord (www.kinderboeken.nl/kikker). Of toon bladzijde 152-153, daar zie je de vriendjes samen. Wijs alle dieren aan. De kleuters kunnen vast vertellen hoe de vriendjes heten! (Eend, Beertje, Haas, Rat, Varkentje).



De verhalen

- Lees de verhalen rustig en zonder onderbrekingen voor. Zo houden de kleuters hun aandacht goed vast. Je kunt ervoor kiezen om steeds één verhaal te lezen. Maar een aantal achter elkaar kan ook. Vergeet niet stil te staan bij de prachtige prenten.
- Na ieder verhaal kun je een kringgesprekje voeren. In deze lesbrief vind je per voorleesverhaal ongeveer drie vragen die je hiervoor als aanknopingspunt kunt gebruiken.
- Daarna gaan de kleuters zelfs aan de slag! Bij ieder verhaal vind je een leuke activiteit. Dat kan een spelletje of een creatieve opdracht zijn.

Afsluiting

- Vraag aan de kleuters welk verhaal zij het mooist vonden. Kunnen ze uitleggen waarom? En hebben ze een favoriet dier uit de wereld van Kikker? Laat de kinderen kiezen en als dit dier een rondje door de klas lopen. De leerkracht doet natuurlijk ook mee!



Kikker en Eend

Thema: vriendjes, buitenspelen

Vragen: Kikker en Eend zijn vriendjes. *Wie is jouw vriend? Waar spelen jullie graag mee? Wat vind jij het aller-leukste aan jouw vriend?* (Geef eventueel een paar voorbeelden van positieve karaktereigenschappen.)

Activiteit: Maak een klein schatkistje voor je vriend. Of voor iemand anders die je aardig vindt. Versier een lucifersdoosje met mooie papiertjes. Nu gaan jullie op zoek naar een schat uit de natuur. Zoek op het schoolplein naar een mooi steentje, een veertje, een (gedroogde) bloem, slakkenhuisje of iets anders moois.

Kikker is een held

Thema: vriendjes, helden, helpen, moedig zijn

Vragen: Kikker is een held. Hij redt zijn vriendjes tijdens een overstroming. *Wie is jouw held? Heb jij ook wel eens iets moedigs gedaan? Heb jij wel eens iets gevaarlijks meegemaakt? Heeft iemand jou wel eens gered?*

Activiteit: Teken met stoepkrijt op het schoolplein twee eilandjes. Teken ook wat blauwe golfjes tussen de twee eilandjes. Speel nu het spel 'Schipper mag ik overvaren'.



Kikker en varkentje

Thema: vriendjes, spelen, allebei iets anders willen, koken

Vragen: Varkentje houdt van dansen. Kikker van voetballen. *Welke sport vind jij leuk?*

Varkentje en Kikker willen allebei iets anders spelen. Hoe los je het op, als je allebei iets anders wilt doen?

Varkentje en Kikker gaan samen pannenkoeken bakken. *Heb jij ook wel eens iets gekookt of gebakken? Vertel er kort iets over. Smaakte het goed?*

Activiteit: Maak een handvlieger. Knip uit stevig papier voor alle kinderen de vorm van een vlieger. Ongeveer zo groot als jouw hand. Maak in iedere vlieger een klein gaatje. En knip voor iedere kleuter een touwtje van ongeveer 25 centimeter.

De kleuters tekenen nu met potlood een paar vormpjes op het papier en prikken deze vervolgens uit. Achterop de vlieger plakken ze transparant papier. Nu nog een touwtje door het gaatje rijgen en klaar is de vlieger! Ga met de klas naar buiten en laat de kleuters rennen met hun handvliegers.

Kikker is bang

Thema: bang zijn, helpen, vriendjes, donker

Vragen: Kikker is bang. *Ben jij ook wel eens bang geweest? Waarom ben je in het donker sneller bang, denk je?* Haas zegt: iedereen is wel ergens bang voor. *Denk je dat dat waar is?*

Activiteit: Speel het spel: 'Raad het vreemde geluid'. Verzamel voorwerpen die geluid maken (zoals een blokfluit, een paar kiezelstenen, fles met water, bestek, triangel, je handen die kunnen klappen, je voeten die kunnen stampen, stofzuiger). Alle kleuters krijgen een blinddoek voor of sluiten hun ogen. Kunnen ze het vreemde geluid raden?

Kikker vindt een schat

Thema: schatgraven, bang zijn, helpen, vriendjes

Vragen: Kikker en Beertje gaan schatgraven. Dit wordt spannender dan ze denken. *Wat vind jij een goede verstopplek voor een schat? Hoe zou jij je schat bewaken? En hoe vergeet je niet waar je je schat hebt verstoppt?*

Activiteit: Zoek net zo'n mooie steen als Kikker en zijn vriendjes vinden. Versier deze steen met verf in heldere kleuren. Is de verf goed opgedroogd? Maak dan met de klas een mooie-stenen-museum.



Kikker is ziek

Thema: ziek zijn, helpen, vriendjes

Vragen: Kikker is ziek. Hij wil alleen maar slapen. *Ben je ook wel eens ziek geweest? Hoe voelde je je toen? Hoe kun je iemand opvrolijken die ziek is?*

Activiteit: Maak een tekening voor iemand die ziek is. Gebruik vrolijke kleuren om de zieke op te vrolijken! Ken je niemand die ziek is? Er is vast iemand in de buurt die wel een vrolijke tekening kan gebruiken. Met de post opsturen is ook een leuk idee. Wandel dan met de hele klas naar een brievenbus in de buurt.



Kikkers pannenkoekenfeest

Thema: feest, vriendjes

Vragen: Kikker en zijn vriendjes vieren feest. *Wat vind jij het fijnste feest van het jaar? Waarom vind je dat? Ben je op een feest altijd vrolijk? Of kun je ook verdrietig zijn? Welk eten hoort echt bij een goed feest, vind jij?*

Activiteit: Maak met de klas een vrolijke Kikker-slinger. Iedere kleuter krijgt een half A-viertje. Knip eventueel de hoekjes rond. Alle kleuters kiezen potloden in hun lievelingskleuren uit en maken een feestelijke tekening. Het is extra leuk als ze Kikker of één van zijn vriendjes willen tekenen. Maak alle tekeningen met een nietmachine vast aan een lang lint. Nu hebben jullie voor ieder feest een mooie slinger. Deze slinger is ook een leuk cadeau-idee voor een jarige juf/meester of voor een kind dat een broertje of zusje heeft gekregen.